

Van één school naar een hele gemeenschap: onze transitie op projectniveau

Soms werkt iets zó goed, dat je durft toe te geven dat het toch niet de toekomst is. Dat was precies de les die Friendship Foundation leerde van de Dutch-Lanka Special School in Sri Lanka.

In 2012 begonnen we, samen met onze lokale partner DLFF, de **Dutch-Lanka Special School**. Een warme, veilige plek voor thuiswonende kinderen en jongeren met een beperking, van 5 tot 25 jaar. Leven lang leren stond centraal: dagopvang, speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en zelfs het Family Business Project, waarmee gezinnen extra inkomen konden opbouwen. Het werkte. Kinderen groeiden, ouders kregen lucht, sommige leerlingen stroomden door naar regulier onderwijs of werk. Een succesverhaal dus.

En toch... was het een **briljante mislukking**.

Waarom? Omdat dit succesvolle model ook kwetsbaar was. Het was kostbaar, niet schaalbaar en afhankelijk van blijvende externe financiering. Er was geen echte exit: zonder ons viel het stil. En bovenal bereikten we met één school slechts een handvol kinderen, terwijl de nood gigantisch is. In Sri Lanka gaat maar een fractie van de kinderen met een beperking naar school.

Dat besef zette alles in beweging.

Na veel onderzoek, kennisdeling (onder andere in India en Nepal) en gesprekken met de overheid en gemeenschappen, ontwikkelde het team in Sri Lanka een nieuwe aanpak: **Samen naar School**. Geen aparte school meer, maar **inclusief onderwijs op bestaande dorpscholen**, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs en de lokale gemeenschap. Scholen worden toegankelijk gemaakt, leerkrachten getraind en ouders en dorpen actief betrokken. DLFF begeleidt het proces tijdelijk, waarna de school en overheid het zelf voortzetten. Mét een duidelijke exit en blijvende impact.

In het **eerste kwartaal van 2026** zijn de eerste **vijf buurtscholen** gestart met *Samen naar School*. Daarmee zetten we een grote stap: van zorgen **voor** kinderen, naar samen zorgen **dat elk kind mee kan doen**, gewoon op school in de buurt.

En eerlijk? We zijn nog steeds trots op die eerste school. Juist omdat ze ons bracht waar we nu zijn.